

En dam försvinner

Järnvägskonduktören torkade svetten från pannan.

– Ni verkar pressad, sa detektiv Falk.

– En dam har försvunnit, och med henne hela kassan från cafévagnen...

– Berätta nu vad det är som har hänt.

– Jag heter Dressin och är konduktör vid SJ. Igår var det något som inte stämde. En av passagerarna, en mystisk dam, satt i rökkupén och gömde ansiktet bakom en stor hatt med flor. När jag bad om biljetten höll den framför ansiktet, samtidigt som hon blåste cigarrök på mig. Jag fortsatte min runda. Då jag kom till mitt lilla pentry hördes först ett skrik och strax därefter sprang någon in på toaletten bredvid. Det var fru Lange, som jobbar i cafévagnen som skriket.

"Det var en dam i lång klänning och hattflor här inne! Hon rånade mig på hela kassan!"

Jag stelnade till. "Vart tog hon vägen?" frågade jag kassörskan. Hon pekade åt hållet jag kommit från, så jag rusade tillbaka i korridoren. Men då kom jag att tänka på personen som precis gått in på en av toaletterna. Jag knackade på dörren och ropade "biljetten!". Där inifrån stacks en biljett ut, under dörrspringan, men den var inte klippt, så det kunde ju inte vara den mystiska damens ...

– Nå, tittade ni i rökkupén om kvinnan satt kvar? frågade Falk.

– Hon var försvunnen! Hon hade tydligen hoppat av i Alvesta.

– Hon sågs inte på stationen eller så?

– Nej, ingen utom fru Lange och jag hade sett henne, hon gick upp i rök. Jo, förresten, konduktör Semafor satt inne i pentryt när jag kommit tillbaka, med resväska och biljettväska.

"Va? sa jag, du brukar ju kliva på i Norrköping?" Han sa att han hade en tjej i Alvesta som han tillbringat natten hos. "Men du såg ingen dam med stor hatt som sprang av tåget när du kom?" "Jo, hon tog en taxi. Hurså?"

– Lade du märke till något mer hos damen? frågade Falk.

– Tja, hon hade ganska håriga ben.

– Hur ser Semafor ut?

– Han är mager, och så röker han Havanna som luktar pyton...

– Jag misstänker en person för rånet, sa detektiven. Vi åker till genast tillbaka till järnvägsstationen.



Vad var det Sten Falk kommit på? Kom ihåg: Ingen rök utan eld.

Lösning

När Sten Falk och Dressin kom in på stationen, satt Semafor och smörjde kråset på järnvägsrestaurangen.

– Spelet är slut! Skrek Falk och tog hans väska. Där låg hela kassan från tågrånet.

– Du steg på tåget långt tidigare, förklädd till kvinna, och rånade caféet. Sen gömde du dig på muggen och stack ut en av dina egna osålda biljetter. När du klätt om dig till konduktör gick du ut och satte dig i pentryt, där du låtsades vara nypåstigen. Om du hade låtit bli att röka cigarr kanske du hade klarat dig.